



“Wat ik vandaag toch heb meege- maakt, is bijna niet te geloven. Omdat ik al een tijdje buik pijn had werd het tijd voor een bezoek aan de huisarts. Ik belde de assistente van Medi-Mere en kreeg een plekje

voor de volgende dag op de vrijdagochtend. “Als u nu nuchter komt kan hij wellicht meteen verder onderzoek doen”. De volgende ochtend kwam ik met een rammelende maag op het spreekuur van mijn dokter Bart. Hij vroeg een aantal zaken, deed onderzoek en nam me mee naar een andere kamer en ja hoor een heus echo apparaat stond daar op ons te wachten. Bart is een van de weinige huisartsen in Almere die een echoapparaat kan bedienen. Zorgvuldig ging hij met dat ding over mijn buik. Hij keek bedenkelijk. Na een paar minuten onderzoek vertelde hij mij dat ik een steen in mijn galblaas had en dat de galblaas ontstoken leek. “Laten we meteen even bloed prikken en overleggen met de specialist” zei Bart. Uit het bloed onderzoek bleek dat ik geen ontstoken galblaas had zo vertelde hij mij diezelfde middag aan de telefoon. Hij verwees mij naar de chirurg. Toen ik de telefoon neerlegde hoorde ik een piep op mijn laptop van een binnenkomende mail: Nou ja, dat was de verwijzing naar de chirurg. Wat een service!” □ **Mark J.**



De klachten van mijn meniscus duurde te lang zei Remco de Winter mijn fysiotherapeut bij Medi-Mere. Toevallig was er diezelfde dag ook een orthopedisch spreekuur op de begane grond. Een telefoontje van Remco was genoeg: de orthopeed had gelukkig tijd om mee te kijken. Een duidelijke scheur in de meniscus was de conclusie van de orthopeed. 10 minuten laten verliet ik Poort Kliniek

met een verwijzing op zak voor een kijkoperatie in het Flevoziekenhuis bij diezelfde orthopeed. Had remco even geregeld met Sharda, m'n huisarts. Cool hè? □ **Chantal S.**

Eindelijk een diëtist die meedenkt: Al jaren kamp ik met overgewicht en heb ik vele pogingen ondernomen af te vallen. Dit maal gaat het beter. Eline mijn diëtist



weet de juiste snaar te raken en leer ik dat afvallen geen straf hoeft te zijn. Ook het onderwerp beweging kwam aan bod. In verband met wat incontinentie klachten bij hardlopen doe ik erg

weinig aan sport. Door Eline kwam ik in aanraking met de bekkenbodempysiotherapeut Jeanette van Medi-Mere. Dit zetje had ik echt nodig. Mijn gewicht daalt en door de begeleiding van de fysio lukt het me weer om wat te bewegen. Fijn dat ze in de PoortKliniek zoveel samenwerken! □ **Joke M.**



6 dagen geleden bevallen van mijn derde kind en daar verschijnt mijn huisarts Sharda. “Zomaar”, zegt ze “even je dochter welkom heten bij Medi-Mere.” Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat attent en een lief initiatief! □ **Lydia K.**

Goede service daar bij Medi-Mere: Op controle bij de POH, meteen een hartfilmpje en kon ook meteen terecht voor bloedonderzoek. Diezelfde middag kreeg ik de uitslagen te horen. Goed hoor!



□ **Johan vd S**

Voor mijn halfjaarlijkse controle had ik een afspraak gemaakt bij Amir de tandarts in PoortKliniek. Ook dit keer ging ik fluitend in de stoel zitten, ik had immers nimmer een gaatje. Mijn gebit was in orde zei Amir, maar wat is dat? Amir wees op een vlekje bij mijn neus. Och dat korstje zat er al maanden. Je tanden zijn goed maar dat ding vertrouw ik niet, kom we lopen even naar beneden naar de huisarts, zei Amir vastberaden. De doktersassistente Manouk was druk bezig met een dubbelspreekuur, die van de huisarts Bart en van de Specialist: De dermatoloog. Dankzij Amir en Manouk kon ik meteen bij de huidarts terecht. Mijn vlekje is inmiddels verdwenen. Zo hoort zorg te zijn! □ **Dorien T.**

